

Robin: Hallo allemaal. Welkom bij deze aflevering van Een Beetje Nederlands, dé podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en vandaag zit ik hier samen met Suzanne. Hoi Suzanne.

Suzanne: Hallo!

R: Vandaag hebben we een aflevering van Typisch Nederlands waarbij we het samen hebben over een typisch Nederlands onderwerp. Dat is iets dat alle Nederlanders kennen. Het onderwerp van vandaag is de kringverjaardag

S: Hahaha, de kringverjaardag

R: Ik denk dat dat wel echt een van de meest typisch Nederlandse dingen is.

S: Ja. Misschien kennen jullie het eigenlijk ook wel, als je een keer op een verjaardag bent geweest van iemand die Nederlands is!

R: Ja. Want... dit is de klassieke manier om in Nederland dus je verjaardag te vieren. Je gaat met z'n allen in een kring zitten

S: Ja. Nee ja, je nodigt dus je familie en vrienden (eventueel) uit. Gewoon overdag. En dan.. En dan zet je alle stoelen in een kring.

R: Ja, want dat vinden we gezellig!

S: Hahaha. Het is helemaal niet gezellig! Want dan kan je alleen maar met degene naast je praten.

R: Ja. Maar goed. Laten we beginnen bij het begin. Want als je binnenkomt bij een kringverjaardag is er een belangrijk ritueel. Het moet altijd op dezelfde manier. Zeker als er al andere mensen zijn. Je moet namelijk... iedereen groeten die er al is. En iedereen feliciteren vooral.

S: Ja, dus je zegt... je gaat die kring rond. En dan zeg je tegen iedereen... 'gefeliciteerd met... nou... Pietje'. Als Pietje jarig is.

R: Ja, dus gefeliciteerd met je broer. Of gefeliciteerd met je tante. Want die zijn er ook allebei, want je hele familie is er bij een kringverjaardag.

S: Bij een kringverjaardag is familie wel belangrijk.

R: Soms ook wel wat vrienden maar familie... is wel het belangrijkste op de verjaardag.

S: Ja. En dan eh... krijg je een stuk taart.

R: Ja, het liefste slagroomtaart! Dat is wel echt een klassieker.

S: Dat is zeker echt een klassieker, al hou ik zelf niet zo heel erg van slagroomtaart.

R: En dan krijg je een plekje

S: Dan ga je met dat schoteltje met die taart ga je op een stoel zitten in de kring.

R: Ja, en dan kan je dus eigenlijk alleen maar praten met degene die naast je zit.

S: Ja, dus je moet goed kiezen. Je moet wel op de goede plek in de kring gaan zitten. En anders, als het mis is gegaan en je zit naast die vervelende tante... (dan) moet je dus naar de WC, bijvoorbeeld, en dan kijken of je een nieuwe plek in de kring kan veroveren, hahaha.

R: Wat ook zeker niet mag ontbreken op een kringverjaardag zijn de hapjes.

S: Zeker. Ja dus je hebt eerst taart en koffie, maar daarna... komen er andere hapjes.

R: Klassiekers zijn blokjes kaas en plakjes worst.

S: Ja. Augurk, misschien.

R: Toastjes.

S: Toastjes met dingen om daar op te smeren. Brie, of humus, kruidenboter.

R: Salades.

S: Salades. Aardappelsalade.

R: Zalmsalade

S: Eiersalade

R: En dat soort salades. Hey maar deden jullie dat in jouw familie ook op die manier? De kringverjaardag?

S: Ehhh ja. Nou toch in zekere zin wel. Maar vroeger thuis zegmaar, als kind gingen we gewoon buitenspelen, meestal. En dan gingen de volwassenen in een kring zitten. Dus m'n ooms en tantes enzo. En dan ging in met m'n neefjes en nichtjes buitenspelen. Maar verder ja, verder ging het wel zo.

R: Ja. Ja wij deden dat ook echt op die manier, wij hadden echt de klassieke kringverjaardag altijd. Maar tegenwoordig doen we dat toch wel wat minder op die manier. Het is toch... De kringverjaardag is toch meer iets van 10 jaar geleden denk ik. Mensen vinden het toch wat minder gezellig tegenwoordig. Hoewel het nog wel echt bestaat.

S: Ja maar het grappige is, denk ik... Dat we dus ons er van bewust zijn dat het een beetje een suffe traditie is. Maar dat in de praktijk verjaardagen met familie toch soms eindigen in een kring, hahaha.

R: Het is toch... het zit dan toch diep bij ons Nederlanders. Je krijgt het er niet uit.

S: Blijkbaar

R: Dus: kringverjaardagen, iets typisch Nederlands!

